



## Verboden Carnaval te vieren!

Lees het verhaal over het dorp waar het verboden was om carnaval te vieren.

Vul de ontbrekende woorden in het verhaal in en gebruik daarvoor de woorden die in het vierkant hieronder staan.



## Verboden Carnaval te vieren!

Er was eens een dorp waar de mensen dol waren op carnaval. Er was één probleem: ze dronken altijd veel te veel ranja en dan gingen ze gekke dingen doen.



### Rode neuzen verboden

De burgemeester dacht: "daar moet ik wat aan doen. Al die gekke mensen



met hun rode neuzen. Ik weet het al: rode ..... zijn voortaan verboden!" Maar de mensen verzonnen er iets op: ze maakten hun gezicht wit met schmink, zodat niemand kon zien dat ze een rode neus hadden. En dus verbood de ..... ook witte gezichten. Toen

verborgen mensen hun gezicht en hun rode neuzen met maskers en feestmutsen. En dus werden ook feestmaskers, hoeden en ..... verboden.

Mensen gingen zich verkleden, zodat de politie ze niet zou herkennen.

Daarom werden ook verkleedkleden verboden. En zo kwamen er steeds meer regels. Je mocht zelfs niet meer lachen en zingen!



### Jaren later...

Jaren later, op een winteravond, liep de burgemeester over straat. Het was ijskoud. Hij liep langs een huis toen hij plotseling binnen muziek hoorde. Nieuwsgierig keek hij door het raam.



Daar waren mensen stiekem de verjaardag aan het vieren. Ze hadden rode neuzen opgezet en er waren ..... met witte gezichten en verkleedkleden, ze lachten en zongen ..... De burgemeester herinnerde zich hoe zijn vader en moeder vroeger dat liedje zongen bij zijn verjaardag en hij begon zachtjes mee te ..... met het liedje.

Gebaseerd op Voorleesverhaal: De koning en het carnaval bron: Cats-kids



## Plotseling...

Ineens werd hij door twee politie agenten vastgepakt. De burgemeester schrok zich een hoedje! "U wordt gearresteerd! U heeft een rode neus, en dat is verboden!" "J-Ja maar... zei de burgemeester, dat komt door de kou!" "U heeft een ..... gezicht, en dat is .....!" "D-dat komt door de schrik!" "U heeft een feestmuts op, en dat is verboden!" "D-dat is mijn hoed!" "U hebt zich verkleed als de burgemeester, en dat is verboden!" "M..maar ik BEN de burgemeester!" stamelde de burgemeester. "Ja, ja!" zeiden de ..... "De echte burgemeester zou hier nooit staan zingen, want zingen is verboden!" De burgemeester werd door de agenten naar de gevangenis gebracht.



## De volgende dag...

De volgende dag, toen het licht was geworden, schrokken de agenten zich een hoedje, want ineens zagen ze dat het WEL de burgemeester was!! "W..we hebben alles precies volgens de regels gedaan" zeiden ze. "..... neuzen, witte gezichten, feestkieren, lachen en zingen zijn toch verboden?" En angstig keken ze naar de burgemeester. Maar deze begon hartelijk te lachen. Hij schaterde het uit. "Jullie hebben mij gisteren een mooie les geleerd. Nu begrijp ik wat een ..... burgemeester ik ben geweest! Vanaf vandaag mag iedereen weer feestvieren.

En zo liep het toch nog goed af met het carnaval in dat dorp.